



BID VOOR DE ZIEL

VAN VROUW

Regina Van Cennebroeck,

Weduwe van Mijnheer

Philippus-Ludovicus Vander Cleyen

en van Mijnheer

JOSEPH ROMAN,

Geboren te Maarke den 12 Februari 1800

en aldaar overleden, den 21 Januari 1877.

*Zij gaf lood aan de bouwerigen en kleeften aan de maak-
ten, want van hare kindheid af was het medelyden met
haar opgevoerd, en zij wist dat de aalmoes ons barm-
hertigheid bekouwt en ons leidt tot het eeuwige leven.*

Tob. I. 20, XII. 9. — Job XXXI. 19.

*Zij was van iedereen geacht, en niemand was er die
van haar eenig kwaad zeide.*

Judith VIII, 8.

*Kindren, bewaart in uw hart de les van uwe moeder:
Bemint den Heer, uwen God uit geheel uw hart . . . en
bemint elkander, niet met woord of tong, maar met
daad en waarheid . . . weest standvastig in den weg
der deugd . . . en vrede en gerechtigheid zullen uw aandeel
zyn. — Prov. VI, 20. — Matth. XII, 37. — Ep. I. Joan. I. Eocl. V, 12.*

GEBED.

*O Heer, wy bidden uwe goedertierenheid, ontferm u over de
ziel uwer dienares **Regina**, en maak dat zij, die van de sterf-
lykheid verlost is, in de eeuwige zaligheid deel hebbe . . .*

Door Jesus-Christus, onzen Heer, Amen.

R. I. P.