

Dit is de zegenpralende kracht die te w  
overwint: *ons geloof*. (1 Joh. V. 4)



Bid voor de zielerüst

van Datin

**MARIA CONSTANCIA DE GEYTER,**

Weduwe van Mynheer

**LOUIS ROMAN,**

Lid van het broederschap van het H. Kert van Jesus  
der H. Barbara en verschillige andere genootschapen,  
geboren te Louwer-gen den 27 October 1821  
en godvruchtiglyk overleden te Maastr den 19 Januarij 1897,  
versterkt door de H. Sakramenten.

Zij was reehit godvreezend en afkeerig van het  
kwand... Zij had een levendig geloof en bid veel. (166)  
De beminnelijkheid van haar karakter maakte  
haar vele vrienden en de edele gevoelens van haar  
hert verwierven haar de algemeene achting.

(Ecc. VI. 48.)

Zij weende om de bedrukten en hare ziel had me-  
delijden met den armen.

(Job XXX. 25.)

Mijne lieve kinderen, hebt altijd God in uwe godach-  
ten... keert uw aangezigt niet af van eenige arme,  
opdat des Heeren aangezigt zich ook niet van u  
afkeere.

(Job IV. 6. 7.)

Zoet hert van Jesus, wees mijne liefde. (100 d. 21.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid. (100 d. 22)

Okten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. 7 q.)

• R • I • P •