

*Hij was de vader der armen, de steun der weduwen  
en weezen!*  
(Job. 29. Ps 145.)



## BID VOOR DE ZIEL

van *Mijnheer*

**Philip-Antoine-Marie DE KEPPER**

*Echtgenoot van Dame*

**Eulalia VAN DER DONCKT.**

Notaris,

Burgemeester van Hamme, Volksvertegenwoordiger,  
Commandeur der Leopoldsorde  
en Eere-Voorzitter van Verschillige Genootschappen.  
geboren te Hamme den 7 November 1831 en aldaar  
overleden den 21 November 1855, versterkt door de  
H. H. Sakramenten der stervenden.

*Wij hebben dezen goedhertigen man lief gehad die  
nederig was in zijnen rang van overheid, begaafd met  
reuzigheid van gemoed en zachtzinnigheid van inborst,  
zooals God den mensch bemint; wij hebben hem lief  
gehad en daarom volgen wij hem naar het land der  
leedenden en zullen wij hem niet verlaten tot wij door  
onze tranen en gebeden hem zullen binnens geleid hebben  
in den hemel waar zijne verdiensten hem roepen*

(H. Ambr.)

*Onbaatzuchtig zocht hij zijn eigen voordeel niet,  
maar gaf eerder zijne duurbaarste belangen ten offer  
daar hij slachtoffer zijner liefde voor het volk edel-  
moedig bezweek; ook was zijne haastige dood een  
algemeene rouw, gansch het volk beccende zijne dood  
en verkondigd zijne liefde werken.*

*DUURBARE ECHTGENOOTE, vaarwel, doch troost u in  
dit droevig ongeval, daarenboven aanschouw God en  
zijne eeuwigheid in welke alle onze verliezen vergoed  
en de banden door de dood verbroken, hersteld zullen  
worden.*

(H. Franc. Sal.)

*Gij allen, bloedverwanten en vrienden, helpt mij nu  
door uw gebeden.*

*Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde (300 d. afl.)*

*Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.*

(300 d. afl.)

Photographie Boule, Zwaestraat, 6, Gent.