

De Heer heeft ze ons gegeven, de Heer
heeft ze ons ontnomen. Gelijk het den Heer
behaagt, is het geschied: de Naam des Hee-
ren zij gezegend, Job I, 21.

Bid voor de zielerust
van Mevrouw

Melanie Van der Haeghen

weduwe van Mijnheer

VITAL DE TEMMERMAN,

Geboren te Sulsique den 1 Maart 1823,
en overleden te Sint Cornelis-Hoorebeke,
den 7 Februari 1897,
voorzien van de HJ. Sacramenten.

Zij heeft veel en lang geleden, maar zij
verdreef al hare pijnen, met volle overgeving
aan Gods wil, overtuigd dat de mensch door
de beproevingen gezuiverd wordt en dat, zoo
wij met Christus lijden, wij met Hem zullen
verheerlijkt worden.

II MACH. VI, 30, ROM. VIII, 17.

Voorbeeldige Moeder, spreekt zij ons nog
door hare godsdienstige gevoelens. Zij heeft
haar brood in ledigheid niet geëten. — Zij
droeg nitnemende zorg voor haar huisgezin.
Ook zijn hare kinderen opgestaan en spreken
den lof van Moeder door hun gedrag.

H. EPHREM. — PROV. XXXI, 20, 27, 28.

Vaartwel, lieve kinderen, ik ga naar de
woon mijner eeuwigheid. Doet hetgeen gij
van Vader en Moeder gehoord en gezien hebt,
en de God van vrede zal met u zijn. Vergeet
mij niet in uwe gebeden; gij bijzonderlijk
mijne drie zonen, weest mij indachtig aan het
altaar des Heeren.

Maria, Gij die mijne Moeder zijt, help mij,
verlaat mij toch niet. *Laatste woord der sterv.*
Mijn Jesus, barmhertigheid. 100 dagen afd.