

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 109 d. a. 1.

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied:
de Naam des Heeren zij gebenedijd.

BID VOOR **+** DE ZIEL

VAN VROUW

HENRICA DE TEMMERMAN

WEDUWE VAN MIJNHEER

JOSEPH VAN DER LINDEN

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke en overleden
te Ste-Maria-Audenhove den 22 December 1893
in den ouderdom van 81 jaren en 9 maanden.

Voorzien van de III. Sakramenten.

Zij was de kloekmoedige vrouw waaraan het H.
Schrift spreekt: Zij vermaande elk harer kinderen
met kracht en vol wijsheid en paarde een mannen-
moed aan de teederheid der vrouw.

Hare kinderen zijn opgestaan om haren lof te ver-
kondigen, want zij was eene noot volprezene moeder,
waardig om eeuwig te leven in het geboegen der goeden.
Mach. VII. 20, 21.

Zij heeft het gebed der armen verhoord; het gemeeke
der weduwe niet verstoeten; zij heeft haar broed niet
geeten zonder het liefderijk met de wees te deelen; zij
heeft den noodlijdende, beroofd van kland en dekkel,
niet vergeten. Job. XXII. 16.

Vaartwel, mijne teergeliefde kinderen, bemint God,
bemint elkander. Ik smeek u, door de liefde van Jesus-
Christus, mij in uwe gebeden bij God opzachtig te
wesen, en gij, mijn kleinzoon, priester des allerhoog-
sten, vergeet mij niet aan het Altaar des Heeren.

Vaartwel ook gij, beminde dienstheden, gehoorzaamt
aan uwe oversten, gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Bid voor de overleene de akten van Geloof,
Hoop en Liefde

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Fraze-Van Perenaage.