

✠
Heer, gij brengt ons harde slagen toe; eenen bitteren kelk geeft gij ons te drinken. — Het zij zoo, Vader, omdat het U alzoo behaagd heeft.

P's. LIX. MATTH. XI.

Ter Zaliger Gedachtenis

VAN MIJNHEER

VITAL DE TEMMERMAN,

ECHTGENOOT VAN VROUW

MELANIE VAN DER HAEGHEN,

BURGEMEESTER VAN ST.-CORNELIS-HOOREBEKE,
VEREENIGD MET HET BURGERKRUIS VAN 1^{ste} KLAS.

Geboren te Ste-Maria-Hoorebeke den 24 September 1814 en overleden te St-Cornelis-Hoorebeke den 8 Juni 1890, getrouwd en versterkt door de HH. Sakramenten.

Van jongs af betrad zijn voet den rechten weg, van zijne jeugd volgde hij steeds het pad der wijsheid.

ECCL. LI.

Goede Echtgenoot en voorbeeldige Vader, bleef hij den dienst van God aangekleefd! Hij gehoorzaamde stiptelijk aan de H. Kerk, leerde de zijnen God kennen, Gods wet beminnen en er naar leven.

B. CAN.

Om zijne kennissen tot het bestuur der gemeente uitgekozen, geleidde hij zijne onderdanen met bezorgdheid en met liefde. Nooit verwaarloosde hij wat hun nuttig kon wezen. Ook stond het volk op om zijne weldaden te verkonden en bij zijne dood zeide men: Hij is voorbij gegaan het goed doende.

SCRIPT. PAS.

Lieve Echtgenoot, het valt u pijnlijk van van mij te moeten scheiden! Doch troost u, eens zullen wij bij den Heer vereenigd zijn.

THESS. IV.

Vaart wel, mijne beminde kinderen, dat de Heer u beloone voor al de zorgen die gij mij hebt toegediend. Vergeet de lessen van uwen Vader niet. Bidt veel voor mij, gij bijzonderlijk, mijne drij zonen, die aan den Heer zijt toegewijd.... Bemint elkander! Eert uwe Moeder, weest de steun en de troost van haar leven.

Bernhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

R. I P. (7J. en 7 quad. opt.)