

O Maria, als mijne ziel deze wereld verlaat,
kom haar te gemoet en neem haar op uwe
armen, verwerf haar de vergiffenis bij God en
de eeuwige rust. H. Bonav. in ps. 113.



BID VOOR DE ZIEL VAN
JUFVROUW
MELANIE VAN DEN DOOREN

BEGIJNTJE IN HET BEGIJNHOF VAN ONZE
LIEVE VROUW TE GENT.

*geboren te Nederbrakel en aldaar overleden den
13 December 1899, in den ouderdom van 62 jaren.*

Versterkt der H. Sacramenten

In hare langdurige ziekte was zij verduuldig
en volmoed; zij was blijde en gelukkig als
er haar gezeld werd dat zij weldra het Huis
des Heeren zou ingaan. Ps. 121.

Hare oprechte en grondige godvruchtigheid
haar teerhertig medelijden met degenen die
in druk waren, hare zachte en toegevende
landelwijze jegens allen met wie zij in betrek
was maakten haar beminneijk aan God en
aan de menschen: Ook zal hare gedachtenis
onder ons in zegening blijven. Weent niet
over mij als of ik dood ware. Ik leef in den
hemel met de maagden, bij Hem, die ik op
sarde uit geheel mijn hart bemind heb. H. Ag
Jesus, Maria, Jozef, geef haar de eeuwige rust
Jesus Maria wees mijn toevlucht. 300 dag. af.

R. I. P.

O. V. Nieuwenhove - V. D. Drlessche, nederb.