

De goede christen is altijd bereid tot de dood. 1254



Zalige Gedachtenis

van Dárne

VICTORIA

VAN DEN BULCKE

echtgenoot van Mijnheer

CAMIEL THIENPONT

*geboeren te Elst, den 23 December 1812, en godvruchtig
overleden te Eticheve, den 31 October 1888.*

Althoewel hare smarten niet langdurig geweest
zijn, heeft zij veel verdiensten vergaard, zoodat God
haar heilzaam heeft en haar waardig van Hem
gevonden heeft. 249. 27

Na in de vrees des Heeren geloofd te hebben, is
zij in vrede gestorven. 208. 24

Ware moeder des huisgezins, sloeg zij alle
gode wal in haar huis ougging, en al haar brood
in ledigheid niet. PROV. XXXI. 27

Het was eens moeder uitmuntender dan men het
kan zeggen en waardig in het gebouwen der
goeden eeuwige te leven. II MACHABEUS. VI. 20

Vaarwel barmhertige Lebtgenoot, lieve Kinderen,
ik laat u in de vrees des Heeren, volhardt er in tot
het uiterste. — — — — — Beminnt elkander. — — — — — Helpt mij door
uwe gebeden, en de God van vrede zal met u zijn.

V. 1. 1840. V. JOAN. III. 1608. XV. PAUL. IV.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Zachtmoedige Heer Jezus, geest haar in uwe goedheid
de eeuwige rust. (7 jaren en 7 auid. allest)

Jesus, Maria, Joseph, sta mij bij in mijn laatste
uur. (7 jaren en 7 auid. allest)

R. I. P. (10. 1888)