

Gedenkt uwe oversten, die u Góds woord verkondigd hebben, en uwe oogen op het einde van hun leven slaande, volgt hun geloof na.

Hebr. XIII 7



BID VOOR DE ZIEL
VAN DEN EERWAARDEN HERR
Henri Van Den Dooren

<i>geboren te Nederbrakel den 22 September</i>	1843
<i>Priester gewijd den 22 mei</i>	1869
<i>Onderpastoor te Hofstade, te Elverzele, en Proost te Berlaere (Donck);</i>	
<i>Pastoor te Vlassenbroek 6 Februari</i>	1890
<i>Te Mullem sedert 19 Mei</i>	1897
<i>aldaar overleden den 30 Maart</i>	1900

VERSTERKT DOOR DE H.H. SAKRAMENTEN DER
STERVENDEN

Hij was een oprechte priester, met een levendig geloof, met eene diepe godvruchtigheid, met eenen warmen zielenlief.

Wie hem van nabij kende, moest zeggen dat hij altijd de schoone spreuke van Thomas à Kempis in-dachtig was: « Een priester moet met alle deugden versierd zijn en aan de anderen 't voorbeeld van een heilig leven laten. »

De eer van God, de zaligheid van de zielen hem toevertrouwd, waren het voorbeeld zijner dagelijksche overdenkingen en het doel van alle zijne werken. H. Ephrem.

Doet volgens hetgeen gij van mij geleerd, van mij ontvangen, van mij gehoord en in mij gezien hebt, en de God van vrede zal met u zijn. PHIL. vi 9

zoet hert van Maria wees mijne zaligheid;
300 dag. afl

R. I. P.

Drukk. O. Van Nieuwenhove Nederbrakel.