

Gelijk het den Heer belieft heeft, zoo is het geschied ; dat zijn naam gelenedijd zij.

Job 1. 21.



Bilt voor de ziel

van wijlen

CAROLINA MATTON,

weduwe van

Albinus Van Kerkhove,

geboren te Welden, den 11 Februari 1803
en overleden te Sints-Cornelis-Hoorebeke,
den 15 December 1892,

versterkt door de Sakramenten der starfenden.

—
Een rijpe ouderdom is eene kroon van waardigheid, die op de wegen der gerechtigheid gevonden wordt. Prov. 31.

Van hare teedere jaren af had zij zich aan U, o Maria, als aan hare Koningin toegewijd ; zij heeft zich steeds onder uwe bescherming gesteld ; Gij zijt de harte, o Onbevleete Maagd, in welke zij nu gevluete is. S. Ephrem.

Haar leven is niet uitgedoofd ; zij heeft het maar verwisseld tegen een ander leven. Welhaast zullen wij vereenigd zijn met die welke wij betreuren.

En nu, o Heer, betrouwende op de grootheid uwer barmhartigheid, zal ik in uwe woning treden, en U aanbidden in uwen heiligen tempel. Daar zal ik mij uitrusten van al mijnen arbeid ; daar zal ik in vrede slapen in de armen van mijnen God. Ps. 5 — Ad. Hebr. 4. 10.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevluete.

(300 a. ad.)

R. I. P.