

Wie zijnen vriend geen medelijden toont, deze heeft
de vreeze Gods niet.

Job, VI.



Bid voor de Ziel

VAN MIJNHEER

LEOPOLD PEDE,

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

CONSTANCE BLOMMAERT,

GEMEENTERAADSLEDIG VAN STE-MARIA-HOOREBEKE,

*geboren te Schoorisse den 26 December 1836 en
godvruchtig overleden te Ste.-Maria-Hoorebeke,
den 10 October 1894, voorzich van de HH. Sakra-
menten.*

Bemind was hij van God en van de menschen. Zijn
aandenken is in zegen. **ECCL. XXXVIII.**

Gelukkig hij die acht geeft op den arme en eilendige;
ten kwaden dage zal de Heer hem redden; Hij zal hem
ondersteunen en hem mildeu troost in zijne krankheid
zenden. **Ps. XL.**

God heeft mij beproefd gelijk het goud dat door het
vuur gaat; maar gelukkig de man, welke beproeving
lijdt, want na beproefd te zijn geweest, zal hij de
kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd
heeft aan degenen die Hem beminnen.

JOB. XXIII. — EP. PAL. 1.

Dierbare Echtgenoot, wees niet bedroefd gelijk zij
die geene hoop hebben. Bedek mijn graf niet met tranen
maar met gebeden. In den Hemel zieg wij elkander
weder. **THESS. IV. — H. FRANC. VAN ASS. — JOAN. XXVI.**

Mijne teergeliefde Kinderen, eert uwe moeder al de
dagen van uw leven. Vergoet mijne zuchten niet; denkt
aan mijn lijden en aan de zorgen die ik voor u gehad
heb. Verplicht u voor de rust mijner ziel te bidden.
Stelt al uw betrouwen op God; dat hij altijd uwe vreeze
en uwe liefde blijve.

JOB. LV. — H. S. CHRYS. — NAVOLG. J. C.

O mijn Jesus, barmhertigheid. **(100 d. afl.)**

Zoet hert van Maria wees mijne behoudenis. **(300 dag. afl.)**

Akten van geloof, hoop en liefde. **(7 jaar en 7 quad. afl.)**

R. I. P.

Gent, Florimond Van Lee, Boulevard Lousberg, 27.