

Geloofd zij Jesus-Christus Amen. (100 dagen afluft).



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GERARDUS D'HAESE,

Weduwnaar van de achibare vrouw

FRANCISCA VAN YPERZEELE,

Voorzitter van den Kerkraad, van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en van het broederschap van het H. Sacrament,

Geboren te Segelsem den 27 Augusti 1806, en te Mater overleden den 6 April 1880.

Hij was een rechtschapen en godvreezend man. Van zijne kindsoheid af, in de vrees des Heeren opgevoed... stelde hij zijnen roem te wandelen in eenvoudigheid des herten en oprechtheid Gods, en niet in menschelijke wijsheid, maar volgens Gods genade. — Vreedzaam zelfs met deze die den vrede haten, was hij bemind van God en van de menschen, en zijne gedachtenis is in rogen — zijne dood getrouwe weergalm van zijn leven, was koudelijk in de rogen des Heeren.... De krachten hem ontbrekende, ... is hij in den Heer ontslapen met eene volkomene onderwerping aan den goddelijken wil, in een kinderlijk betrouwen op Maria.

Jobl. — Tob. 13. — 11 Cartnt. 1. — Ps. 119 —

Eccl. 45 — Ps. 115. — Gen. 25. —

Mijne beminde kinderen, gij die mijne blijdschap en mijne kroon zijt, blijft standvastig in den dienst des Heeren.

Phil. 4

Doet hert van Maria wees mijne behoudenis,

(300 dagen afluft).

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(jeden en 7 quod. afluft).

R. I. P.