

Bewaart in uw hert de gedachtenis van uwen vriend.

Eccl. (XXXVII. 6.)



Bid voor de Ziel

VAN MIJNHEER

PETRUS-FRANCISCUS CHRISTIAENS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

HORTENSIA BAERT,

*Schepen der gemeente Segelsem en lid van het Arm-
bestuur, geboren te St.-Cornelis-Hoorebeke, den
12 April 1831, en overleden te Segelsem, den 5
Januari 1899, versterkt door de HH. Sakramenten
der Stervenden.*

Goede echtgenoot en goede vader, gedroeg hij zich met groot beleid, bleef standvastig den dienst van God aangekleefd, bewees op behoorlijken tijd aan God zijn hulde, en leerde ook de zijnen God vreezen, de wet Gods beminnen en er naar leven. (GELUKZ. CANISIUS.)

De wet der waarheid was in zijnen mond, en de ongerechtigheid heeft zich op zijne lippen niet bevonden; hij heeft in vrede en rechtvaardigheid gewandeld en velen van het kwaad afgekeurd. (MALAC. II. 6.)

Daar hij van zijne kindsheid af altijd God gevreesd en zijne geboden onderhouden had, bedroefde hij zich niet of knorde hij tegen God niet omdat Hij hem beproefde, wetende dat degene die in tranen zaaien in vreugde zullen maaien. (TOB. II. 13. PSAL. CXXV. 6.)

Vaartwel! Vaartwel: waarde echtgenoot, mijne lieve kinderen! Mijn ballingschap is ten einde en het uwe duurt voort. Vaartwel en bidt voor mij. Blijft onder U vereenigd en leeft in vrede. Bemint malkander; het is het gebod des Heeren. Vaartwel. (H. CHRISTINA MORIENS.)

Zachtmoedig Hert van Maria wees mijn heil.

(300 dagen afaat.)

R. I. P.