

Zoet Hart van Maria Wees mijne Zaligheid
300 dagen af;



BID VOOR DE ZIEL
VAN
COLETA ASSEZ

weduwe in 1 ste huwelijk
van

J. Baptista D'Hokers

in 2 de huwelijk van

Augustinus De Cock

geboren te SEGELSEM den 28 Maart 1824
en aldaar overleden den 9 MAART 1896

Waakt, want gij weet niet op welke uur uw Heer zal komen. Weet zeker dit, dat indien de vader der haerders wist op welke uur de dief zou komen, hij zoude zekerlijk waken, en niet laten binnen komen.

Zijt dus ook bereid, want God zal komen op het onverwacht Matth. xxlv.

Wij moeten dus ons aan gods schikkingen onderwerpen, hoe bedroevend zij ons voorkomen, omdat Hij oneindig goed is en ons oneindig bemint HH. ephr. Bas.

Goeden Jesus ! verleen om uwe oneindige barmhertigheid, de eeuwige rust aan uwe dienseresse Coleta, wij bidden er u om, uit kracht van 't bloed 't welke Gij voor haar gestort hebt.

Zachtmoedig hert van Maria, wees mijn heil.

R . I . P .

O. v. Nieuwenhove Druk: Ne derbrakel.