

†

50

ZALIGE GEDACHTENIS VAN FRANCISCUS ADRIAENSSENS

echtgenoot van
CLEMENCIA DE JAEGER,

*geboren te Meire, den 30 Maart 1831, en god-
vruchtig overleden te Watervliet den 15 Janu-
ari 1888.*

De tijd van zijn verblijf op aarde is voorbij : Wij zijn immers vreemdelingen en reizigers op aarde. Onze dagen vliegen heen als eene schaduwe, en wij wonen hier slechts een oogenblik. Daarom is hij gelukkig, de mensch die zijne hoop stelt op God, en zijne oogen niet slaat op dwaze en bedrieglijke voorwerpen. — Welnu zijn roem is deze : dat hij in deze wereld in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods verkeerd heeft.

Hij was goed, rechtzinnig en van jongs af in de deugd geoefend. Op de wegen van het huis heeft hij ook acht genomen, en zijn brood in ledigheid niet geëten. Met verduidelijheid heeft hij geleden de smarten van eene langdurige ziekte, wel wetende dat de pijnen, met geduld verdragen, de kroon voltooiën welke God ons bereidt in den Hemel.

Vaarwel, geliefde Echtgenoot ! Vaarwel beminde Kinderen ! bidt voor uwen Vader. Vergeet niet wat ik voor u dag en nacht heb gedaan, eert en bemint uwe moeder al de dagen uws levens, weest hare troest en steun op aarde, vrees God, onderhoudt wel zijne geboden, en aldus zult gij de zegeningen des Heeren ontvangen.

O Maria ! mijn hart heeft u altoos bemind..... bid voor mij. (H. Bonav)

Bid de akten van geloof, hoop en liefde tot rust zijner ziel. (afl. van 7 jaren en 7 quadrag. toepasselijk aan de geloov. zielen des vagevuurs.)

R. I. P.

Hamme. — Drukkerij Wed. Hoogstoel