

O dood! o groot geheim der dood! hou wel  
leert gij ons kennen wat wij in de wereld zijn.



**Ter zalige Gedachtenis**

VAN

**KAREL-LODEWIJK ANTROP**

ECHTGENOOT VAN

**SOPHIA DE HULST**

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Laverius

*Geboren te Nieukerken den 22 Septem-  
ber 1815, en overleden*

*tot Opbrakel den 8 Maart 1898.*

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

De ouderdom is eene eerekroon op den weg  
der deugd te vinden. Brod. C. XVI. 31

De tijd van zijn verblijf op aarde is voorbij. —  
Wat is de mensch op aarde. — Wij zijn vreedende-  
lingen en reizigers, onze dagen vliegen heen als  
eene schaduw en wij wonen hier slechts een  
ogenblik. 1. Paral. XXIX.

Daarom is hij gelukkig de mensch die zijne  
hoop stelt op God, en zijne oogen niet slaat op  
dwaze en bedrieglijke voorwerpen. Ps. XXXIX.

Bemide Kinderen, nu zijt gij bedoofd en gij  
weent, doch vertroost en verheugt u in de zoete  
hoop van het eeuwig leven.

Intusschentijd, oefent u in de godavricht want  
de godsvrucht is tot alles nuttig, vermits zij de  
belofte heeft van dit leven en ook van het toe-  
komende. Daarbij ook bidt veel voor uwen vader.

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dag. aft.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 dag. aft.)

H.

I.

P.

Nederbrakel, drukk. A. De Frens-Van Pevensage