

*Jesus, Maria, Anna.*



**BID VOOR DE ZIEL**

VAN

**ZUSTER STANISLAS,**  
(**ELODIE BAERT**),

*Zuster der Kindsheid van Maria,*

geboren te Nederbrakel den 29 Januari . . . 1862  
geproft den 26 Juli . . . . . 1884  
overleden, na eene langdurige en pijnlijke  
ziekte, in Spermalie, (Gesticht voor Dooft-  
stommen en Blinden) te Brugge, den 15 Mei 1888



Ten vollen was zij overtuigd dat zij niet ter wereld gekomen was om de nietige dingen der wereld, maar om de eeuwige rijkdommen te winnen. Daarom begeerde zij maar den Hemel alleen, daarom was haar hert gedurig met God vereenigd, daarom nog noemde zij, met uitnemende teederheid, Maria hare lieve Moeder.

Off. div. fest. S. Stan.

Maria is onze Medeverloster, want God heeft aan hare moederlijke zorg alle de gunsten toevertrouwd, die Hij ons geven wil. (Bern. de Bustis.)

Bemind zij overal het H. Hert van Jesus. — Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht. — Ik geloof in U, mijn God, omdat Gij de opperste waarheid zijt. — Ik hoop in U, omdat Gij almachtig zijt, oneindig goed en getrouw in uwe beloften. — Ik bemin U uit ganscher hert omdat Gij het opperste goed zijt. (Afl. toepasselijk aan de ziel.)

**R. I. P.**

Sottegem, L. Vekeman, boekdr.