

In al uwe werken, wees u onstersten indachtig en
gij sult in der eenwigheid niet vergaan.

BID VOOR DE ZIEL DER ZIEL

VAN

FRANCISCUS BAGUET

WEDUWENAAR VAN

MELANIE DE VOS

ECHTGENOOT VAN

VICTORIA VAN NIEUWENHOVE

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
geboren te Nederbrakel en onverwachts
aldaar overleden den 6 Maart 1895
in den ouderdom
van 75 jaren 3 maanden en 5 dagen.

Zalig zijn de vreedzaamigen, want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden. Matth. V. 9.

Beroem u niet over den dag van morgen; het is u
immers onbekend wat hij u brengen zal.

Prov. XXVI.

Hij was een godvreesende man, een deugsame echt-
genoot, een goede vader, en de liefde die hij zijne
kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit.

Vaarwel, vaarwel mijne beminde Echtgenote en Gij
mijne kinderen, aanhoort mijne laatste woorden en
drukt ze in uw hart: hebt altijd God voor oogen,
vraagt raad aan wijse menschen en bidt den Heer dat
Hij uwe wegen bestiere. Bemint malkander met esne
ware broederlijke liefde en dat niemand u verlei-
de.

Tob. IV. Joan VII.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde!
(300 dag. af)

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. De Franc-Van Pavenaeghe