



Gelukkig die leeft en sterft onder de bescherming van Maria. H. Lig.

— — —  
**BID VOOR DE ZIEL**  
van

**VIRGINIA MARIA BALCAEN,**

Echtgenoot van

**Richardus Wittebroodt,**

Geboren te Wortegem den 7 Augustus 1841  
Overleden te Kruishoutem den 4 Juli . . 1878

— — —  
Gij hebt; o Heer, de palen van den mensch gesleld, en hij zal ze niet voorbij gaan. Job.

Zij heeft met volle onderwerping aan Gods wil de smerten harer langdurige ziekte onderstaan, wetende dat het langs den weg der beproevingen is dat wij het rijk der hemelen moeten binnentreden. Act XII.

Het hert van haren man stelde in haar al zijn betrouwen.... ook beminde hij haar gelijk eene moeder haar eenig kind bemint. Prov. — Reg.

Vaarwel, beminde echtgenoot, dank voor al uwe zorgen, ik zal u in den hemel lief hebben gelijk ik u op de aarde heb lief gehad.

— — —  
Jesus, Maria, Joseph, ik geef U mijn hart en mijne ziel. (100 dagen afaat.)

**R. I. P.**

— — —  
Kruishoutem, druk Marie Bogaerts.