

Zij was uw kind Maria, toen dat gij hare
moeder zijt.

Bidt voor † de Ziel

VAN VROUW

SOPHIA BAUWENS

WEDUWE VAN MEIJHEER

CHARLES-LOUIS OTTE

geborst te Nederbrakel den 2 Maart 1818 en aldaar
godvruchtig overleden den 31 Mei 1898

Versterkt door de HH. Sakramenten.

—♦♦—

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die
gedurende zijn leven tracht te zijn, gelijk hij in
de uur der dood wenschte gevonden te worden,
want de dood komt gelijk een dief in de nacht.

Thom. a Kemp.

De Heer had haar eene schoone ziel geschoonen.
— Eenvoudig en rechtschapen van herte, was zij
rondborstig en minzaam van aard. In al haar lij-
den was zij gerust, verduuldig en zachtmoedig;
daarom heeft God haar weerdig gevonden van den
hemel.

Zij was eene zorgvuldige en werkzame vrouw,
en heeft haar brood in ledigheid niet geëten. —
Groot voor den Heer zijn de verdiensten van de-
ze die wel de opvoeding hunner kinderen bezorgd
hebben.

H. Hier.

Vaartwel, mijne lieve kinderen, vaarwel mijne
zoo genegene familie, aan u mijne ontelbare
vrienden, zeg ik ook een laatste vaarwel; toont
dat gij mij bemind hebt, door mij indsichtig te
zijn in uwe gebeden.

- Barmhertige Jesus, verleen hare ziel de eeuwi-
ge rust. (7 jar. 7 quadr.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk A. Defreze-Van Povenage.