

De deur des Hemels staat open voor degenen die in  
hun leven hun betrouwen op Maria gesteld hebben.

H. BONAV.



Zalige Gedachtenis

van vrouw

**CLEMENCE BEYAERT,**

weduwe van Mijzheer

**François De Sittere,**

*geboren te Bevere den 20 December 1832 en aldaar*

*overleden den 9 December 1893,*

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam;  
maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om  
uwent wille.

2 MACH. VI, 30.

Den Heer had ik altijd voor oogen, want Hij staat  
mij ter rechter zijde, opdat ik niet wankel. Daarom is  
mijn hart verblijd, en juicht en verheugt zich mijne  
tong, ja ook mijn vleesch zal in hope rusten.

Ps. XV, 8, 9.

Hebt medelijden met mij, hebt medelijden met mij,  
gij ten minste die mijne vrienden zijt.

JOB.

Jesus, Maria, Joseph, help mij in mijnen doodstrijd.  
(300 dagen afaat.)

Geloofst zij Jesus Christus! Amen. (100 dagen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde, stoomdrukk Beernaeghe, gebroeders.