

De goedheid en de vreedzame handelwijze maken den mensch beminnelijk, doen naar hem verlangen en hem in iedereen vrienden ontmoeten. S. Bos.



Bid voor de Ziel

VAN

MIJNHEER JAN-BAPTISTE BEYENS,

ECHTGENOOT VAN

JUFVROUW URSULA-JUDITH MERCHIE,

Geboren te Deynze den 25 Junij 1808,

lid van den kerkraad

te Cruyshoutem sedert 7 April 1844, aldaar overleden den 25 Januarij 1872.

Hij was goed en vol zachtaardigheid, zedig en geregeld in zijn gedrag, voorzichtig in zijne redevoeringen; geacht van allen en niemand sprak van hem eenig kwaad. II. Math. 15, Jud. 8.

Mijne kwaal is ongeneesbaar geworden, doch ik heb gezwegen en niet eens mijnen mond geopend om te klagen, omdat Gij het waart, o Heer, die mij beproefdet. Dat uw Wil geschiede, want de eenwige rust is beter dan eene kwijnende ziekte. Jerm. 5, Ps. 38 MAT. 6.

O Heer, ik heb den luister van uw huis en uwe woonplaats lief gehad (Ps. 23) Daarom, o mijn God, wees mij indachtig en vergeet de diensten niet die ik aan uw huis bewezen heb. JEREM. 13.

Voor dezen die in J.-C. sterven is er geene dood, het is maar een slaap Ja, de dood is voor hen het begin van een nieuw leven II. EPH. — Sef. 4.

H. Hert van Maria, wees mijne zaligheid. (100 DAG, APL.)

Kruishoutem, druk. van A. F. Bogaerts-Casteel.