

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Gamiel= Eduardus= Justinus= Leopoldus

BEYLS

geboren te Gent den 2 Februari 1871, en overleden te Gentbrugge den 18 December 1895, in den ouderdom van 23 jaar en 10 maanden, voorzien der rechten onze Moeder de H. Keik

Zorgvuldig en getrouwe zoon, getrouwe en toegenegene vriend, verdient hij bij zijn afsterven door ouders, broeders, bloedverwanten en vrienden betreurd te worden.

Nochtans beter is de dood dan een bitter leven en beter de eeuwige rust dan de aanhoudende ziekelijkheid, hij heeft ellendige maanden en smart volle nachten doorgebracht, want de slaap vluchtte zijne zogen doch bij aanriep de naam des Heeren.

Vaarwel teergeliefde Ouders, Broeders, Naastbestaanden en Vrienden, ik dank u voor de zorg die gij voor mij gehad hebt, want geheel taljn leven heb ik met ziekte doorgebracht en door u verzorgd geweest. Weest daarom gezegend.

Vaarwel onze scheiding zal maar wanh koren duur zijn. Vaarwel.

Zoet hgt van Jezus en Marië, weest mijn heil. 300 dagen aftaat.

Gent, druk, F. & R. Buyck, gebr.