

Zalig zijn ze, die zuiver van hert zijn : want
zij zullen God zien. Matth. 5, 8.



Bid voor de ziel

van

Maria Francisca Blauwblomme,

dochter van

Leo en Maria Catharina De Beurme,

geboren te Bevere den 7 April 1844

en aldaar godvruchtig overleden

den 3 Maart 1900,

voorzien van de HH. Sakramenten

der stervenden.

De luister harer deugd was haar bijzonder
sieraad ; uit haren mond kwamen niet dan
woorden van wijsheid en zachtmoedigheid.

Prov. XXXI, 26.

Zij was ten uiterste gedrukt onder den last
harer smarten. Doch de Heer haar ondersteu-
nende, zij was tot den geesel des lijdens be-
reid, hare deugd groeide aan in het midden der
pijnen, haar betrouwen bleef onwankelbaar,
verzekerd dat de barmhertige Zaligmaker haar
de kroon zou geven na de beproeving, de ver-
lossing na de pijniging. — Want indien wij met
Christus lijden zullen wij met Hem verheer-
lijkt worden.

Rom. VIII, 17.

De deur des Hemels staat open voor degenen
die in dit leven hun betrouwen op Maria ge-
steld hebben.

H. Liguorio.

Wij moeten de overledenen ter hulp komen
niet door tranen, maar door gebeden, almoezen
en de Heilige Offerande der Misse.

H. Chrysost.

Barmhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quad. afa...