

Gij hebt ze ons gegeven om ons gelukkig te maken;
heden vraagt Gij haar weder; wij geven ze U zonder
tegenspreken, maar 't hart verbrijzeld van droefheid.

H. EPHRAÏM.

GOEDVUCHTIGE † NAGEDACHTENIS

van Jufferrouw

ALEXANDERINE BLOOS,

echtgenote van Mijnheer

RENÉ MERCKAERT,

geboren te Geeraardsbergen den 30 Januari 1835, en
aldaar overleden den 23 October 1890.

Versterkt door de III. Sakramenten.

Onze moeder heeft ons verlaten, zij was naast God
onze eenige troost, zij verzachtte ons lijden en verdreef
ons verdriet. — Ja onze moeder heeft ons verlaten,
maar zij is tot den Heer wedergekeerd, zij is naar die
stad vertrokken tot dewelke wij allen onze schreden
wenden.

CASIANUS.

Zij heeft van hare kindsheid af God gevreesd en zij-
ne geboden onderhouden; zij is niet bedroefd geweest
tegen God om de kwaal die haar overgekomen was,
maar zij was een uitmuntend voorbeeld van verduldig-
heid.

Mijne kinderen, luistert naar uwe moeder: eert uwen
vader, en weest hem in alles geboorzaam; bemint mal-
kander met eene ware broederlijke liefde. Dient den
Heer uit ganscher hert, en wandelt op den weg der
deugd. Draagt zorg voor eenen goeden naam, want hij
zal u langer bijblijven dan duizend kostbare schatten.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hart, maak
dat mijn hart gelijk aan het Uwe weze. (300 d.aff.)

Modeste Avoux-Dekens, drukker