

Hy was een man zonder geveinsdheid, hy was eevrondig,
vreesde God en weest van het kwaad af. Job. 1. 10.



BID VOOR DE ZIEL

Van Mynheer

ISIDOOR BLOMMAERT,

Echtgenoot van juffrouw

GAROLINA-JOSEPHA MAHAÏM,

Geboren te Lessen den 13 Maart 1808

En overleden te Nederbrakel den 5 Januarij 1874.

Altyd God getreest hebbende van zyne kinsdche dagen af,
bedroefde hy zich niet en knorde geensins tegen God, omdat hy
hem beproefde, maar hy bleef onbeweegbaar in de vrees des
Heeren. Tob. IX. 13. 14.

De goedheid en de beleefde handelwyze maken den menseh
leminnelyk en aangenaam, doen naar hem verlangen en ont-
moeten vrienden in iedereen H. Bonay.

Myne lieve kinderen, ik geef u myn laatste gebod, bemindt
elkanderen, gelyk ik u bemind heb : eert uwe moeder, opdat
gy gelukkig zyt op dezarde. Prov. XXI.

Jesus, Marie, Josef! staat my by in myns laatste uur.
(100 dagen affaant).

Lessen, druk. van Michel-Castiaux.