

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hert en mijn leven.



Bid voor de Ziel

van

MATHILDE VERCOUTERE,

echtgenoot van

Pieter Jan Blondeel,

geboren te Oygem den 7 December 1842, en
overleden te Bevere den 5 October 1895,

oversterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De ootmoedige en heilige dienaars van God, worden
soms tijds door tijdelijke pijnen gekwollen, maar zij heb-
ben ook hunne vertroosting en de hoop van het toe-
komende leven.

H. AUG.

Zij zullen hunne pijnen verdragen tot in den tijd door
den Heer bepaald, en daarna zullen zij de vreugd be-
komen.

Eccl. I, 29.

In U Heer, heb ik gehoopt, en ik heb gezegd: Gij
zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen. Ps. XXX, 46.

Lieve echtgenoot en kinderen, vergeet mij niet, dienst
God, weest vereenigd, bemint elkander en leeft in vrede
al de dagen uws levens.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn
hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afluat.)

Zoet hert van Maria, wees mijne toevlucht. (300 d. afluat.)

H. F. P.

Ardenaarde, stoomdruk Hevernaege, gebroeders.