

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust dan eene aanhoudende kwijning.

Eccli. XXX, 17.



*Bid voor de Ziel*

VAN

**LUCIA BOGAERT,**

Geboren te Wareghem, den 24 September 1809,  
en overleden te Bevere, den 2 Maart 1884.

Heer ik heb groote pijn geleden in mijn lichaam,  
maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen  
om uwentwille. 2 Mach. VI, 30.

Gelukkig de mensch wiens hoop de naam des  
Heeren is, en die zijne oogen niet geslagen heeft op  
dwaze en bedriegelijke voorwerpen. Ps. XXXIX, 4.

Ik weet dat mijn verlosser leeft en dat ik ten  
jongsten dage uit de aarde verrijzen zal. En ik zal  
wederom met mijn vel bekleed worden, en in mijn  
vleesch zal ik mijnen God zien... Deze mijne hoop  
ligt opgesloten in mijnen boezem. Job. XIX, 25, 27.

Zij was bemind van God en van de menschen.....  
haar aandenken is in zegen. Eccli. XIV, 1.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaar en 7 maal 40 dagen afluat.)

Mijn Jezus barmhertigheid. (100 dagen afluat.)

Bemind zij overal het H. Hert van Jezus.

(100 dagen afluat.)

**R. I. P.**

Audenaerde, dr. van A. Vandendriessche.