

Wie God vreest, moet de dood niet vreezen,
want zij zal hem eene bron zijn van geluk.

EccI. 1. 13.



Bid voor de Ziel

VAN

Isabelle-Theresia Boonaert,

WEDUWE VAN

Jan-Baptist De Meulemeester,

geboren te Oycke
en overleden te Bevere-bij-Audenaarde,
den 30 januari 1890, in den ouderdom
van 80 jaren, 7 maanden en 4 dagen.

—o—

Heer, geef mijne kinderen een volmaakt hert,
opdat zij uwe bevelen volbrengen en uwe woorden
onthouden; dat zij uwe plechtigbeden eeren
en al uwe geboden volbrengen.

I, Par. XXIX, 19.

Mijne allerliefste; gelijk gij mijn welbehagen
en mijne kroon altijd geweest zijt; weest zoo
ook en blijft vereenigd en standvastig in den
dienst des heeren.

Phil. IV, 1.

Wat grooten troost is het niet voor eene goede
moeder, die op haar uiterste ligt, het gedacht
dat zij al hare plichten getrouwelijk heeft gekwet
en, en dat zij sterft tusschen de armen des
Godsdiensts; hare kinderen die rondom haar
staan beweenen haar allen, omdat zij gevoelen
dat zij allen van haar bemind waren.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hert,
maak mijn hert gelijk aan het uwe. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Audenaarde, druk. A. Vandendriessche.