

O Heer, ik heb den lufter van uw
huis bejuid en de plaats uw
glorieyke wooning. Ps. xxv.

Bidt voor de ziel
van **Mijnheer**
CAROLUS BORRÔMEUS LEANDER
BOONE.

Geboort te Gent, den 25 Juny 1830, in
het Seminarie getreden den 1
Octoba 1848, hy ontving de gees-
telijke kruin den 1 Juny 1849, en ont-
sliep in den Heer den 16 January 1850.

Waar toe die hope smart, o beste vader?
O Moeder lief! Waar voor dit zilt getraen.
Terwyl ik 't eenighheit, zoo dight na vader?
O dier zie ik reeds men' nijd vaerdig staen!
He'riet, hy wenkt my toe, hy noopt my naar het hoogst.
O vaert dan wel! ik sijn verheugd met hem.
Zoo klank hier nog zyn liefde volle stem,
Toen reeds zyn blanke zid in hemel was getoefen.

De Moeder Gods, ghe myne Moeder
Wie haer vindt bezit het weere ghekk.
C. Bern.

