

en deze die tot haer

Zalig zyn de vreedzamige, want zy zullen
kinderen Gods genoemd worden.

MAT. V, 9.

†
D. O. M.

BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

Bernardus BOSSAERT,

ECHTGENOOT VAN

MARIA-THERESIA VANDEVOORDE,

*Geboren te Houthem
en schieflyk overleden te Westeleteren
den 31 Juli 1874*

in den ouderdom van 53 jaren.

Ziet ik koom als een dief in den nacht.
Zalig is hy die waekt. — Weest ook bereid,
want op de uer die gy niet meent zal de Zoon
des menschen komen. MAT. 24.

Schoon de rechtveerdige van de dood ver-
rast zy, zal hy in ruste wezen. SAP. 4.

Myn leven is door beproevingen gekenmerkt.
Maenden heb ik in ellenden doorbragt en
myne nachten waren met arbeid en smerte
vervuld. Sp. 114. JOB 8.

Zyn brood heeft hy gebroken en den armen
medegedeeld, zyne gedachtenis gaet over van
d'eene eeuw tot de andere. Ps. 111.

*Myne lieve Echtgenoot, myne toedere Kin-
deren,* vertroost u, gelyk ik u op de aerde
bemind heb, zoo zal ik u liefhebben in den
Hemel. S. Box.

JESUS, MARIA, JOSEPH, dat zyne ziel
by u in vrede ruste. 100 dag. afl.

R. I. P.

Drukk. van De Gryse-Vantouze. — Peperinghe.

By het naderen der dood, zal de Moeder Gods komen om de vyanden te verjagen.

godvruchtig geweest zyn, onder haren mantel te beschermen. S. Al. van Lig.