

Heden leeft de mensch, morgen is hij verdwenen.
(IMR. CUN.)

† *Bid voor de ziel*

VAN

Nathalia-Sophia BOUCKAERT

ECHTGENOOTE VAN

BRUNO DEJONGHE

Lid van

't Aartsbroederschap van 't Allerh. Sakrament.

Geboren te MOORSELE den 2 Januari 1825,
en aldaar overleden den 30 Mei 1895.

Peist des morgens dat gij den avond niet zult berei-
ken en wanneer den avond gekomen is, durft op den
dag van morgen niet rekenen. Leeft dan zoodanig
dat de dool u nooit onbereid vinde. — Leert wel ster-
ven terwijl gij leeft, opdat gij na uwe dood eeuwig
moget leven.
(THOM. A. KEMP. - BONAV.)

Laat ons niet weenen over haar verlies, gelijk deze
die geene hopen hebben. (1 THESS. IV. 2) Maar laet
ons liever op hare voetstappen wandelen. Immers zij
was eene vrouw vol van geloof (ACT. AP. II 24)
diende God in de waarheid, in de rechtvaardigheid en
de rechtsinnigheid des herten. (3 REG. III. 16). Zij
bemide God en zijne H. Kerke. Zij stelde een bijzon-
der betrouwen in de bescherming van Maria, wetende
dat eene ware dienares van Maria niet zal verloren
gaan.
(H. BERN.)

Mijn lieve echtgenoot, vaarwel, tot wederziens in
den hemel, en gij, mijne dochter en naastbestaande,
ik laat u in de vrees des Heeren en beveel u aan zijne
gratie, terwijl ik naar mijnen schepper terugkeer.
(S. FRANC.)

Goede Jesus, geef haar de eeuwige rust. (200 d. o.s.)

R. L. P.

Iseghem, J. Dooms, boek- en steendrukker.