

Zalig zijn de vreedzaamigen, want zij zullen kin-
deren Gods genoemd worden.



ZALIGE GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

PETRUS-JOANNES-BAPTISTA

Bral.

Geboren te Thielt, den 26 Februarij 1818.
Priester gewijd te Gent, den 17 December . . . 1842.
en hetzelfde jaar Professor benoemd in het
Sint Josephs Gesticht te Sint Nikolaas,
Superior van het Bisschoppelijk Kollegie
van Lokeren, den 1 October 1850.
Pastoor te Uytbergen, den 1 October 1868,
Pastoor te Lede (Aalst) den 24 Junij 1872,
En aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 14 September 1891,
voorzien van de HH.Sacramenten der stervenden.

Hij wandelde in vrede en door zijne minzame
handelwijze, keerde hij er velen van de boos-
heid af. *H. Matth. II 6.*

Hij muntte uit in voorzichtigheid, in liefde en
in pietelerlijken iever, bijzonderlijk voor de op-
voeding en het onderwijs der kinderen.

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barm-
hartigheid verwooven. *H. Matth. V 7.*

Binnende Parochianen, ik bedank u voor de
liefde die gij mij betoond hebt en ik bid u blijft
allijd standvastig in die liefde voor uwe Heerders
en in den iever voor de goede werken.

Zoete Marten van Jans en Maria, weest mijns
toevlucht. *300 dagen a/s'st.*

• R I P •

Gent, J. B. D. Nemeletoet, bij S. Baats.