

De vreugd des herten is ons ontnomen, onze gezangen zijn in gewoen verkeerdt, de kroon van ons hoofd is gevallen. Threni V. 15. 16.

De dood van den rechtvaardige is kostelijk in de oogen van God. Ps. 115.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN DAME

MARIA-CAROLINA BRISART

WEDUWE VAN MIJNHEER

LEO VAN DEN BOSSCHE

Lid der Broederschappen van het H. Hert van Jesus, van de H. Kindheid en Eere-leveraarster van O. L. V. van het H. Hert te Aterbode.

Geboren te Opbrakel den 20 Juni 1820
en aldaar overleden den 4 mei 1887

Deze godvreesende vrouw heeft steeds van hare jongheid af den weg des kwaads gevlucht en dien van Gods geboden bewaard. Haar hert was medelijdend met den arme en den ongelukkige, zij droeg eene uitmuntende zorg voor haar huisgezin en heeft haar brood in ledigheid niet geëten; zij zal de vruchten van haren arbeid ontvangen.

Prov. 31 — Job 30.

Van hare Kinderen omringd is zij in den Heer ontslapen, na met eene volkomene onderwerping aan den goddelijken wil, en met een waar christelijk geduld, haar langdurig lijden verdragen te hebben.

Ad. Hebr.

Mijne lieve Kinderen, bemint elkander; hebt altijd God in uwe gedachten.... keert uw aangezicht niet af van eenigen arme, opdat des Heeren aangezicht zich ook niet van u afkeere; vergeet mij niet in uwe gebeden. Job. 4.

Beminnelijk Hert van Maria, wees mijnen toevlucht. (300 dag. añ).

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frons