

De godvruchtigheid is voor alles nuttig; voor haar
zijn beloften in dit leven en in het ander.

I. TIM. IV.



Bid voor de Ziel

van

ROSALIA BRUYNBROECK

geboren te Oost-Roosbeke den 6 Januarij 1832,
en er overleden den 7 Julij 1892.

*Lid van de Congregatie van O. L. V. en van
den iekelijkschen Kruisweg.*



Mijn God, menigvuldig en zwaar waren de sneren welke gij mij hebt laten uitstaan. Ellendige maanden en droevige nachten zijn mij ten deele gevallen. Al mijn vleesch is vergaan, en ik ben tot den niet gebracht geweest. Maar in mijne kwellingen heb ik tot U geroepen; op U heb ik gehoopt; en ik heb gezegd: Gij zijt mijn Heer en mijn God, en mijn lot is in uwe handen. Geef mij de gracie van te willen 't geen gij wilt; van nooit te willen 't geen gij niet wilt; van nooit te kunnen willen 't geen gij niet wilt.

Ps. LXX. JOB VII. Ps. XVII. XXX. NAV. CHR.

De beproeving schijnt ons niet te moeten verblijden maar bedroeven; zij brengt nochtans groote vrucht van heiligheid voort in deze die er in geoefend zijn.

AD. HEBR. XII.

Wat God bereidt voor zijne vrienden, 't geloof verstaat het niet, de hoop gevoelt het niet, de liefde vat het niet, de wenschen kunnen er niet aan. God zelf zal de belooning der deugd zijn. Hij, die ze ook geeft, en die zich-zelven als het beste en het hoogste, dat ooit bestaan kan, beloofd heeft. Verlang' dus lange naar het eeuwige. H. AUG.

Onze Vader. — Wees gegroet.

Hoste, dr. Oost-Roosbeke.