

De Heer heeft mij verlost omdat Hij mij toegedann was. Ps. XVII. 20.



Bid voor de ziel

VAN

THERESIA BRUYNEEL,

ECHTGENOOTE VAN

WILLEM MELON,

DOCHTER VAN

Guillaume en Coleta Verschueren,

geboren te Caster den 15 Februari 1815,
en overleden te Bevero, den 27 Maart 1885.

De ware wijsheid bestaat in de vreesz Gods, het waar verstand is van het kwaad af te wijken.

Job. XXVIII. 28.

Loof den Heer ! mijne ziel, en dat alles wat in mij is zijnen heiligen naam zegene ! Loof den Heer, mijne ziel, en vergeet niet eene van zijne weldaden.

Ps. CII, 1, 2.

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust dan eene aanhoudende kwijning.

Eecl. XXX. 27.

Bemide echtgenoot, gij zijt nu wel in droefheid, maar ik zal u eenmaal wederzien en dan zal uw hert zich verblijden.

Joan. XVI. 22.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

100 d. afl.

R. I. P.

Andenaarſe, dr. van A. Vandendriessche.