

Wanneer ik myse loophoorn maar begon, heeft de
Heer mynen levensdraed afgesneden. Is. XXXVIII, 42.



BIDT VOOR DE ZIEL VAN

JUFVROUW

DIONYSIA AMELIA

B U L E T O T,

geboren te Audenaerde
den 2 February 1838,
en aldaer overleden den 3 February 1865.



Hare wegen waren schoon en al hare paden waren
vol vrede. PROV. III, 17.

Als het morgend is, peis dat gy tot den avond niet
zult leven; en als het avond is, wil u den dag van
morgen niet verzekeren; vele menschen sterven haes-
tiglyk en onverwachts.

TH. A KEMPIS, 1^e BOEK 23^e HOOFDSTUK.

O dood! o groot geheim des doods! hoe wel leert
gy ons kennen wat wy in de wereld zyn. H. Liessens.

Jesus! Maria! Joseph! dat myne ziel met u in
vrede ruste. (100 dagen afaect.)

R. I. P.

Audenaerde, druk. van Bervoetse-Van Eechaut.