

Die er velen zullen onderwezen hebben
zullen blinken als sterren aan het firmament.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JAN-BAPTISTA BUYSE

WEDUWENAAR VAN
PERPETUA VERLINDEN

oud-onderwijzer

geboren te Velsique-Ruddershove den 31 Augustus 1828, en godvruchtiglijk overleden te Brussel, den 20 Januari 1891, versterkt door de heilige sacramenten der stervenden.

Zijnen tijd verdeelde hij mildadig tusschen z-jne familie, zijne medeburgers en zijne school.

Zijne wegen waren schoon en vreedzaam; eenvoudig, rechtzinnig en verwijderd van het kwaad was hij van iedereen bemind en geacht, en zijne gedachtenis zal in zegen blijven.

Lieve kinderen, die ik zoo teder beminde, vaarwel! Ik sterf, maar mijn hart zal steeds bij u zijn; onderhoudt de broederlijke liefde! troost U. in den hemel zullen wij elkander wederzien.

En gij bloedverwanten en vrienden vaarwel, indien gij mij hebt beminl, bewijst het mij door uwe gebeden.

R. I. P.