

Zoet hert van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dag. aft.)



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

ZUSTER MARIA ANGELICA in de wereld

JUFVROUW MARIA BYL,

geboren te Geerardsbergen den 7 Februari 1828
getreden in 't klooster der zusters van

Liefde van Jesus en Maria te Genk den 25 Sept.	1877
gekleed den	6 December 1877
geprofest den	6 December 1878
en godvruchtig in den Heer ontsla-	
pen in het Pensionaat van O.-L.Vr.	
ten Doorn te Eeloo den	3 Januari 1898

Ik zag al wat er onder de zon gebeurde, en zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Ecclesiast. 1,4.

Eene stem riep mij hooger, die mij zeide: » Luister, mijne dochter, en geef gehoor: Verlaat uw volk en het huis van uwen vader; en uwe schoonheid zal Jesus den Koning behagen; want hij is de Heer uw God.

Ps. XLIV, 11-12.

Op dien roep verliet zij de wereld en wijdde zich gansch den Heere toe. Zij was getrouw aan hare heiloften en onderhield zorgvuldiglijk hare regel, stichtte hare medezusters door haar voorbeeld; en werkte met grooten ievor om hare leerlingen de godsvrecht tot het H. Hart van Jesus en tot de Allerheiligste Maagd in te hozemmen. Maar vooral moest het den Heer behagen dat zij met onvergelijkbare vurigheid de kleine kinderen onderwees en hunne jonge herten tot de Eerste Communie bereidde.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hert, mijne ziel en mijn leven. 300 dagen aft.

R. I. P.