

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



Bid God voor de ziele van
Virginie Callens,
echtgenoot van
Servaes Vandevoorde,

Geboren te Zuydschote, en godvruchtig overleden te
Langemarck, den 2 December 1893, in den ouderdom
van 60 jaren,

Voorzien van al de rechten onzer moeder de H. Kerke.
*lid van de Confrerie van 't H. Sacrament en
van 't Genootschap van 't H. Hert van Jesus.*

R. I. P.

Eene goede vrouw is kostbaarder dan al de s. hatten
der wereld. Het hert van baren man stelt zijn betrouwen
op haar. Al de dagen van zijn leven, doet zij hem goed,
nooit geen kwaad. Zij heeft wel gelet op al hetgeen er in
haar huis ommezing en heeft haar brood in ledigheid niet
geëten: ook heeft zij haar laatsten dag met gerust gemoed
zien naderen. In de vrees Gods geleefd hebbende is zij
in vrede gestorven. *Prov. 31. Job XIV, 4.*

Vaartwel, *lieve echtgenoot en kinderen*, gij weet hoe ik
onder u geleefd heb, God dienende in alle ootmoedigheid.
Bemint nu elkander gelijk ik u bemind heb en de God van
vrede zal met u zijn.... Bidt voor mij.... En gij, o Heer,
verhoor mijn gebed en tred in het oordeel niet met uwe
dienares: maar wees mij genadig, o Heer, volgens uwe
grootte barmhertigheid. *Paul. — Ps. 117-50.*

GEBED.

Wij bidden u, o zoete Jesus, wees de ziel van uwe
dienares VIRGINIE genadig, en door u verlost, verleen
haar de eeuwige rust. Amen.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 dag. afl.

Sint Jans Mek. Druk. Langemarck.