

Hoe wijs en hoe gelukkig is de mensch die in zijn leven zich zoo gedraagt, gelijk hij wenschte te zijn in de uur zijner dood.

Nav, Chr.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# PETRUS CARRYN

weduwenaar van

## PAULINA BOUSSAERT,

Geboren te Overboelare den 29 Juni 1820  
en aldaar godvruchtig overleden den 21 October 1898  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervende.

De goedheid van zijn hert en zijne rechtvaardige handelwijze deden hem de achting van elkeen verwerfen.

Die den Heer vreest zal op zijn sterf bed vertroosting vinden en op den dag zijns overlijdens gezegend worden.

Zalig zijn de barmhertigen, want zij zullen barmhertigheid bekomen.

Mijne lieve kinderen, aanhoort mijne laatste woorden: uw vader verlaat u, hij vertrekt uit deze wereld waar hij veel heeft geleden; Vergeet hem niet in uwe gebeden. Ik heb u allen teederlijk bemind. Dient God getrouwelijk en leeft zoo dat gij nooit de dood te vreezen hebt wanneer zij u zal overkomen. Vaarwel, welhaast zullen wij ons wederzien.

Mijn Jesus barmhertigheid 400 dagen af laat.  
Zet hert van Maria, wees mijne toevlucht 500 dagen.

R. I. P.

Drukkerij. Van Nieuwenhove, Geerardsbergen