

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 d. aft.)

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN

JAN-BAPTISTE CASIERES

weduwenaar van

MELANIE D'HAENZE

geboren te Nederbrakel
den 27 Juni 1830 en aldaar overleden
den 13 Januari 1890

Voorsien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Niemand heeft hier eene verblijvende stad. Wij zijn reizigers op deze wereld. Wij spoeden ons naar het huis der eeuwigheid.

Betrouwt u dan niet op uwe jonge jaren, op uwe frissche gezondheid, op uwe vrome lichaamskrachten, want ziel, in den bloot mijns levens ga ik over tot het graf. Het vonnis is over mij geveld, mijn sterftuur is verschenen, ik ben in den dood ontslapen; doch gij die nog leeft en het vermaak der wereldlingen smaakt, gedenkt dat hetgeen mij geschied is u ook eens zal we-dervaren. Heb. XIII. Eccl. XII. Dan. 10. Isac. 10.

Vaartwel, mijne Bloedverwanten en vrienden, ik sterf, maar mijne liefde tot u sterft niet, gedenkt mij dikwijls in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dag. afaat).

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afaat).

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frons-Van Pevenaeghe, boekdr.