

Waerom was myne kwael zonder hoop en weigerde zy te genezen? Om dat gy, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen goddelyken wil.

## BID VOOR DE ZIEL

VAN

### PETRUS DOMINICUS CASIERES,

Echtgenoot van

### COLETA DE GEETER,

geboren te Nederbrakel en aldaer overleden den 19 November 1864, in den ouderdom van 58 jaren, waerjien van de H. Sacramenten der Sterfenden.

Ik heb bittere maenden en droevige nachten doorgebracht. Aldus heeft het den Heer behaegd; de naem des heeren zy gebenedyd. *Job. VIII.*

Vaerwel, lieve echtgenoot, vaerwel lieve kinderen, ik laet u in de vrees des heeren, volherdt in de zelve...

Ik beveel u aen *xpno H. gratie. M. FRANC. VAN ASSHEEN.*

Goede Jesus, onzen Heer, vergun hem de eeuwige rust.

Zoet hert van Jesus wees mynen toevlugt. (*Pris IX.*)  
(100 dagen aflaat toepasselyk aen de zielen des vaders).

R. I. P.