

Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik

†
Bid voor de ziel van jufvrouw

ROSALIA CAZIERES

echtgenote van den Heer

Marinus De Geeter.

geboren te Nederbrakel den 22 November 1818,
en aldaar overleden den 31 Mei 1882.

Waakt, want gij weet niet wanneer de Heer komen zal, des avonds laat, 's middernachts of in den morgenstond. Marc. 13.

Zij vreesde den Heer, en wie den Heer vrees, zal het welgaan in zijn niterste, en op zijn sterfbed zal hij gezegend worden. Eccl. 1.

Heere, ik wandelde in de onschuld mijns harten in het midden van mijn huisgezin; nooit beoogde ik eenige ongerechtigheid; ik had een afschuw van hen, die uwe wet overtreden. Ps. 3.

Zij bestuurde haar huisgezin met omzichtigheid en vlijt; hare kinderen stonden op om haar gelukkig te noemen en haar man om haar te prijzen. Prov. 31.

Bemide echtgenoot en gij, mijne geliefte kinderen, bedroeft u niet gelijk zij die geene hoop hebben. Onze schelding zal niet eeuwig wesen. Stort geene nuttelooze tranen op mijn graf, maar overdekt het met den wierook uwer gebeden. I. Thess. 4. H. Ambros.

Ik smEEK om de gebeden van allen die mij bemind en gekend hebben. H. Ephrem.

Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dagen afaat.)

R.

I.

P.