

De rechtveerdigen sterven gerust. Voor hen is de dood slechts het einde van een leven vol kwellingen en het begin van een leven vol onuitsprekelijke vreugden. (H. BERNARDUS).



Ter Zaliger Gedachtenis

VAN DAME

MARIE COLETTE CEUTERICK,

WEDUWE VAN MIJNHEER

EDMOND BENOIT VAN DE WALLE,

geboren te Euse, den 5 October 1822 en goderuchtig overleden te Oudenaarde den 18 December 1891, versterkt door de Rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Zij was voor ons de sterke vrouw van het Heilig Schrift, die kostbaarder is dan al de schatten der aarde. Met zorg bewaakte zij den omgang van haar huis en at haar brood in ledigheid niet

(Prov. XXXI).

Hare kinderen heeft zij van jongs af God leeren vreezen en alle zonden vluchten.

(Tob. I).

Zij was voor allen een voorbeeld van geloof, van godsvrucht, van liefdadigheid.

Heer! ik heb in mijn lichaam groote pijnen geleden, maar ik heb ze uit liefde tot u met vreugde verdragen.

(II Mach. VI).

Mijne lieve kinderen, ik sterf, maar mijne liefde tot u zal niet sterven; ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb.

(H. JAN BERCHM).

Onze scheiding zal niet langdurig zijn; wij zullen elkander in den hemel wederzien.

(H. AL. VAN GONZ).

Het is zoet te sterven, als men jegens het Hert van Hem die ons zal oordeelen, eene standvastige godsvrucht gehad heeft.

(GELUKZ. MARG. MAQ).

Zoet Hert van Jezus, weest mijne toevlucht.

(300 dagen aflat).

Zoet Hert van Maria, weest mijne zaligheid.

(300 dagen aflat)