

Heer, Gij hadt haar ons gegeven opdat zij ons geluk zou uitmaken; Gij eischt haar terug, welnu wij geven haar weder zonder morren, maar toch met een hart van droefheid overstelp.

(H. EPHREM).



Biddt voor de ziel

VAN JUFFER

Leontina Christiaens,

LID VAN DEN BESTUURRAAD DER CONGREGATIE,
geboren te Segelsem, den 14 Mei 1870, en aldaar overleden den 23 April 1894, voorzien van de III. Sacramenten.

Zij was bekleed, als uitverkorene van God, met genade, goedheid, ootmoedigheid, zedigheid en verduidigheid. (AD. COLOSS).

Dewijl zij aan God behaagde, werd zij van Hem bemind, en daar zij onder de zondaars leefde, werd zij weggenomen. Zij werd weggerukt opdat de boosheid haar verstand niet zou verkeeren, of bedrog hare ziel verleiden.

(BOEK DER WIJSHEID IV. V).

Als men sterft met eene volkomene onderwerping aan den wil Gods, laat men aan de levenden de verzekering van zijne zaligheid; en de deur des Hemels is open voor degenen die in hun leven hun betrouwen op Maria gesteld hebben.

(H. ALPH. H. BONAV.)

En nu, zwaar beproefde maar christene familie, weent niet gelijk deze die geene hoop hebben... Gij hebt uwe dochter, uwe zuster niet verloren, gij hebt haar wedergegeven aan Dengene die haar u in leening gaf; haar leven is met de dood niet vernietigd, maar veranderd in een beter leven, waar zij u zal beminnen gelijk zij u op aarde bemind heeft.

(THESS. I. H. BAS. H. FRANC.)

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.

(100 dagen afaat).

R. I. P.

Florimond Van Leo, Boulevard Lousbergs, 27, Gent.