

Bewaar in uw hert het geheugen van uwen vriend en wees hem indachtig in uwe gebeden en goede werken. ECLL. 37-6.



*Zalige Gedachtenis*

van den Z. E. Heer

**KAREL CLAESSENS,**

PASTOOR-DEKEN VAN OUDENAARDE,

RIDDER DER LEOPOLDSORDE,

geboren te Vracene den 11 Maart 1825, opvolgentlijk Professor in het Klein Seminarie te Sint-Niklaas. — Onderpastoor te Gent (Sint-Stephanus) en te Zels. — Pastoor te Synghem November 1862. — Pastoor-Deken te Deinze Mei 1865. — Pastoor-Deken te Oudenaarde November 1874 en aldaar godvruchtig overleden den 23 Mei 1896.

Zalig zijn zij die sterven in den Heer, want hunne werken volgen hen.

Immers zijn iever kende geene palen in het stichten van Katholieke scholen, patroonschappen en bewaarscholen.

Hij heeft den luister van Gods huis bemind. — De armen waren zijne vrienden, de zieken en krankten het voorwerp zijner gedurige bekommernissen. Van allen was hij geacht en bemind.

Veel heeft hij geleden maar met liefde en onderwerping aan den wil van God.

Parochianen van Sinte-Walburga, vergeet uwen herder niet die U met zooveel wijsheid en iever het rijk Gods verkondigd heeft.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde.  
300 dagen afaat.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.  
300 dagen afaat.

R. I. P.