

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

van Mijnheer

CAROLUS-LUDOVICUS COPPENS

geboren te Nederbrakel den 11 Februari 1809
en aldaar overleden den 15 Maart 1888

VOORZIEN VAN DE HIL. SAKRAMENTEN.

Hetgeen mij troost is dat de goede
God mij in het opleggen der beproe-
vingen niet gespaard heeft, en dat ik
zijnen heiligen wil niet heb tegenge-
sproken.

Job, 30.

Wij moeten ons aan Gods schikken-
gen onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook
mogen wezen, want Hij is oneindig
wijs.

H. Basil.

Gij die het rijk van God begeert,
vereert Maria, en gij zult het eeuwig
leven en de zaligheid vinden.

GEBED.

Goede Jesus, wiens barmhertigheid oneindig is,
verleen de eeuwige rust aan de ziel van uwen
dienaar CAROLUS-LUDOVICUS; wij smeeken er U
om uit kracht van het dierbaar bloed dat Gij voor
ons gestort hebt.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hert en
mijne ziel.

Jesus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijnen
doodstrijd.

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met u in
vrede ruste.

(300 dag. afl).

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frene.