

De Heer gaf hem, de Heer naam hem, de allerheiligste  
Naam des Heeren zij gebenedijd. (Job.)



**Bid voor de rust der Ziel**  
van de Heer

**FREDERIK COPPENS,**

echtgenoot van Jufvrouw

**BENEDICTA DE GEETER,**

Geboren te Nederbrakel

en aldaar overleden den 16 September 1872,

in den ouderdom van 66 jaren.

—oo—

Gelukkig is de mensch, die den Heer vreesten eene vurige  
begeerte heeft om zijne geboden te onderhouden. Ps. 111.

Mijne kwaal is zonder hulp geweest. Jer. 15. 18.

Ik heb mijn vertrouwen in U gesteld, o Heer ! ik heb  
gezegd : mijn lot is in uwe handen. Ps. 25.

Mijne kinderen, eert uwe Moeder, alle de dagen haars  
levens ; bemind malkanderen. Joan. XIII. 34. Job. IV. 3.

Volberd tot het einde toe in den dienst des heeren en  
tracht in alles zijnen wil te volbrengen. Tob. XIV. 10.

Het Hart van Jesus zij overal bemind. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

Mijn Jesus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijnen  
laatsten doodstrijd. (100 d. afl.)

R.

I.

P.

Ronsse, drukk. van Vandendacle.