

JESUS, MARIA, BERNARDUS.

Hoe gelukkig zyn deze die uwen naem beminnen,
o Maria! zy zullen niet heven in de oer des doods.

H. Bonaventura.



Bidit voor de Ziel

van

ZUSTER AUGUSTINA,

in de wereld

Joanna-Catharina Coppens;

**GEBOREN TE NEDERBRAKEL DEN 3 APRIL 1814,
RELIGIEUSE IN HET KLOOSTER EN
HOSPITAEL GENAEMD DE HAEVE VAN MARIA;
BYLOKE, TE GENT;
GEPROFEST DEN 10 JULY 1839,
ALDAER OVERLEDEN DEN 11 OCTOBER 1847.**

Deze die zal verlaten hebben om mynen naem, zyne
broeders of zusters, zynen vader of moeder, zal honderd-
mael meer weder ontvangen, en bezitten het eeuwig
leven. *Matth. 19 cap.*

O gelukkige versterving die my verdiend heeft
zulke groote glorie. *P. Alcantara*

De ondervinder alleen weet hoe zoet het is Jesus
te beminnen. *St. Bernard.*

Ik ben verblyd over hetgeen my is gezegd: ik zal
gaen in het huis des Heeren. *Ps. III.*

Dat uwe vriendin ruste in vrede.

Geerardshagen, J.-A. STOCQUART.